

Vrijdag 7 april 1916.

Nu een kaart van hem, dat hij het goed stelt. Hij verblijft te Gütersloh in Westfalen. Gisteren avond zou mijn meid om acht uur naar den vischwinkel gaan in de buurt. Ze kwam onmiddellijk weder: "Alles is reeds gesloten, nergens brandt licht, ik zal morgen gaan," berichtte ze. En dat deed ze. De winkelier en zijn vrouw waren in den vooravond aangehouden. De bij hen wonende verwante had tot laat in den nacht opgezeten met den twaalfjarigen zoon. Wachtensmoede waren ze eindelijk naar bed gegaan. Nu was nog geen van beiden weergekeerd. Oorzaak der aanhouding? Onbekend.

Virginie LOVELING (« *In oorlogsnoed* »)